



RẪM THƯỢNG NGUỒN (Nguyên Thủy)

I. Rằm Thượng nguồn:

Theo Nho giáo, ngày rằm Thượng nguồn là lễ: “Thượng nguồn tứ phước Thiên Quan Đại Đế Thẳng Hội”, hay cũng gọi là: Thượng nguồn Thiên Quan Thánh Đản.

Tương truyền, Thiên Quan là vua Nghiêu.

Nho giáo chọn ngày rằm tháng giêng làm ngày kỷ niệm Thánh đản của vua Nghiêu.

Vua Nghiêu là vị Thánh vương thời thượng cổ của nước Tàu, lấy đức trị dân, làm cho dân được an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc, để lại tấm gương sáng làm mẫu mực cho các vua chúa đời sau.

Do đó, đời sau tặng vua Nghiêu danh hiệu: Thiên Quan Tứ Phước 天官賜福.

Thiên Quan là ý nói cái đức của vua Nghiêu sánh như Trời, che trùm thiên hạ. Tứ Phước là ban phước cho dân.

Thiên Quan Tứ Phước là vua Nghiêu ban phước cho dân.

Thời xưa, nhiều nhà lập bàn thờ vua Nghiêu bằng một cái khánh nhỏ đặt ngoài trời, trong đó có viết 4 chữ Hán “Thiên Quan Tứ Phước”.

• **Đối với Đạo Cao Đài**, ngày rằm Thượng nguồn là ngày cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ được ân xá tội tình và cầu nguyện chư chiến sĩ trận vong cùng các đấng chơn hồn được siêu thăng tịnh độ.

Do đó, lòng sợ dâng lên Đức Chí Tôn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật trong Đại Lễ Rằm Thượng nguồn, chép ra như sau đây:

“ Kim vì vận hội Thượng nguồn, Ngọc Hư Cung Linh Tiêu Điện đại khai ân xá các đấng linh hồn.

Chư Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng, hương đăng hoa trà quả, thanh chúc chi nghi, thành tâm hiến lễ.

Ngưỡng nguyện VÔ TRUNG TỬ PHỤ phát hạ hồng ân, hóa sanh đại đức, tùy ngươn vận hội, ân xá chư linh hữu công hành đạo, tế độ nhơn sanh, cập tiền vãng Thất Tổ, hậu vãng Cửu Huyền, do tử tôn lập thân hành đạo dĩ hiển phụ mẫu hiếu nghĩa vi tiên, chư chiến sĩ trung thành đồng cảm vì quốc vong thân, dĩ chí toàn thể lê dân thống khổ chiến tranh đồng thời tử nạn.

Nguyện cầu các đẳng linh hồn, cập chư chiến sĩ vì quốc vong thân tảo đấc siêu thăng tịnh độ.

Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn số thượng tấu. Dĩ văn.”

Dịch nghĩa ra Việt văn:

“ Nay vì vận hội Thượng ngươn, Ngọc Hư Cung và Linh Tiêu Điện đại khai ân xá các cấp linh hồn.

Các Chức sắc Thiên phong trang nghiêm thiết lập đàn cúng tế, nhang, đèn, bông, trà, trái cây, rượu tinh khiết, làm thành nghi tiết, thành tâm dâng lễ.

Ngưỡng nguyện Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ trong cõi Hư Vô ban xuống hồng ân, hóa sanh đức lớn, tùy theo ngươn vận hội, ban ơn xá tội cho các chơn linh có công hành đạo, cứu giúp nhơn sanh, và Thất Tổ đã qua trước, Cửu Huyền đã qua sau, do con cháu lập thân hành đạo để hiển dâng lên cha mẹ vì hiếu nghĩa làm đầu, các chiến sĩ trung thành dũng cảm vì nước quên mình, đến toàn thể dân chúng đau khổ vì chiến tranh đồng thời tử nạn.

Cầu nguyện các đẳng linh hồn và các chiến sĩ vì nước quên mình sớm được siêu thăng lên miền tịnh độ.

Các đệ tử đồng thành tâm cúi lạy kính cẩn dâng số tâu lên.

Kính trình.”

Cũng trong dịp rằm Thượng ngươn này, Hội Thánh tổ chức cúng tế Cửu Huyền Thất Tổ và Chiến sĩ trận vong nơi Trai đường, sau đó là cúng tế và Cầu Siêu Hội các đẳng vong linh nơi Khách Đình.

Tám phan lễ Cầu Siêu Hội là cây phướn chiêu hồn, kêu gọi các đẳng vong hồn đến hưởng lễ tế điện và cầu siêu.

Tám phan đó được viết như sau:

THIÊN VẬN THƯỢNG NGUƠN ĐẠI KHAI ÂN XÁ

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

(Lục thập bát niên)

Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt.

Thiên vận Quý Dậu niên, Chánh nguyệt, thập lục nhựt, ngọ thời,

Thiên ân xá tội.

Hội Thánh thiết lễ Tế Điện Cầu Siêu Hội.

Cần thỉnh:

- Đẳng đẳng chư vong linh nam nữ quá vãng sanh bất phùng thời,
- Chư chiến sĩ trận vong,
- Hoặc sĩ, nông, công, thương vô can tử nạn,
- Cập thập loại cô hồn yếu tử,

Cấp cấp đáo lai Khách Đình đàn nội,

Thọ hưởng hồng ân đồng đăng bi nạn.

Dịch nghĩa ra Việt văn:

VẬN TRỜI RẦM THƯỢNG NGUỒN ĐẠI KHAI ÂN XÁ

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

(Năm đạo thứ 68)

Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt

Vận Trời năm Quý Dậu, tháng giêng, ngày 16, giờ Ngọ, ơn Trời xá tội.

Hội Thánh thiết lễ Tế Điện và Cầu Siêu Hội.

Kính mời:

- Các cấp chư vong linh nam nữ đã chết, sanh không gặp thời,
- Chư chiến sĩ chết nơi mặt trận,
- Hoặc các vị trong Sĩ, Nông, Công, Thương, vô can chết vì tai nạn,
- Và mười loại cô hồn chết yếu,

Mau mau đến Khách Đình, vào trong đàn tế,

Thọ hưởng ơn Trời, cùng qua bờ giác.

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TÂM NGUYÊN TỪ ĐIỆN v.2016, Quyển 3 vận R9

(Soạn giả: Nguyễn Thủy)

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YẾM TRỢ
TẬP SAN THẾ ĐẠO - BẢN TIN THẾ ĐẠO
Web: www.banthedao.net
Email: banthedao@comcast.net

Ban Thế Đạo Nhập Cuộc (QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình)

I. Ban Thế Đạo Tòa Thánh Tây Ninh

Ban Thế Đạo là tổ chức duy nhất của Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay còn tồn tại tại cõi Hữu hình đã và đang hoạt động tại hải ngoại, tiếp tục vai trò sứ mạng mà Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đã ủy nhiệm khi thành lập Ban Thế Đạo.

Ban Thế Đạo được thành lập bởi Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông. Hai Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại Thế hay Quyền Chí Linh. Như vậy thể theo Thiên Ý thì Ban Thế Đạo được gián tiếp thành lập bởi Đức Chí Tôn (1965). Ngày 5 tháng 7 năm 1978, Ngài Bảo Đạo, Q. Chương Quản Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh, ban Thánh Lệnh thông báo là Đạo Cao Đài đi vào Tịch Đạo Đạo Tâm. Trong Tịch Đạo Đạo Tâm, Ban Thế Đạo (hiện tại) chính là Đạo Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bao gồm tổ chức Lươngng Đài: Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, đã được Đức Chí Tôn và Đức Diêu Trí Kim Mẫu ngầm chỉ dạy.

Quy Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo đã được tu chỉnh do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài theo Vi bằng số 10/VB ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Dậu (DL ngày 19.7.1969) và được Đức Hộ Pháp phê chuẩn do Thánh Giáo đêm mùng 4 tháng 7 năm Kỷ Dậu (DL: ngày 16.8.1969).

Qui Điều Ban Thế Đạo đã ghi rõ ràng Ban Thế Đạo có 4 phẩm trật: **Hiền Tài, Quốc Sĩ, Đại Phu và Phu Tử**. Các vị Hiền Tài, khi Phê Đòi Hành Đạo, phẩm vị là Giáo Hữu, Cửu Trùng Đài hay cao hơn do Đức Lý Giáo Tông định vị và thiên phong. Trong Tịch Đạo Thanh Hương, Ban Thế Đạo thuộc chi Thế Hiệp Thiên Đài lúc mới được thành lập.

Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa hơn về Thánh ý của Đức Chí Tôn dạy, thì phần giải thích sự hiện hữu và vai trò của Ban Thế Đạo không đơn giản như vậy đâu. Tại sao Đức Chí Tôn giao cho Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp ra Thánh Lệnh thành lập Ban Thế Đạo? Vai trò của Ban Thế Đạo trong các Tịch Đạo?

Ba chữ Ban Thế Đạo: **Thế** là Đòi (Xác), là Cửu Trùng Đài; **Đạo** là Vô Vi (Hồn) là Hiệp Thiên Đài, cho nên buộc Đòi phải nương Đạo mà lập ra thiết tướng, mới mong độ rỗi như sanh chuyên cơ tạo hóa. Cái hệ trọng là nếu không có Hiệp Thiên Đài thì không có Đạo, Trời Đất qua chớ Đạo không qua, như loại tuyết chớ Hiệp Thiên Đài không tuyết.

Nghiên cứu qua lịch sử phát triển của Đạo Cao Đài ở quốc nội và quốc ngoại, Đức Hộ Pháp đã biết là Đạo Cao Đài chưa có đủ nhân tài và cần thời gian để cho các bậc nhân tài mọi nơi tìm đến phục vụ Đạo. Trong tổ chức Hiệp Thiên Đài với ba chi: Pháp, Đạo và Thế, thì Chi Thế Hiệp Thiên Đài là Chi hoạt động trong vai trò “đưa Đòi vào Đạo” với nhiệm vụ thành lập, phát huy, tuyển chọn, mời và thu thập các nhân tài khắp nơi ngoài Đòi vào phục Đạo.

Đạo Cao Đài là một tôn giáo mới (so với Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo, etc.), được thành lập gần 100 năm nay, hiện đại nên cơ chế tổ chức có đủ các ban khảo cứu về các ngành, các tôn giáo, xã hội, phong tục, canh nông, văn hóa nghệ thuật, y học, phong thủy, vv. để thích ứng với thời đại văn minh. Năm 1935, Đức Hộ Pháp lần đầu tiên đã thành lập Hàn Lâm Viện Cao Đài với Thập Nhị Bảo Quân. Sau đó năm 1948, Đức Hộ Pháp ban Thánh Lệnh quyết định thành lập Khảo Cứu Vụ, để phục vụ và giúp vào mục đích dài hạn mà Hàn Lâm Viện Cao Đài được thành lập để hoạt động.

Trên đường phát triển Đạo Cao Đài ở hải ngoại cho thế hệ sau và sau nữa, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã bắt đầu nghĩ làm thế nào để tái thành lập các tổ chức và hoạt động của Đạo Cao Đài mà Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông trong mọi hoàn cảnh đã không ngừng dùng các phương tiện khác nhau có thể thực hành được để phát huy Đạo.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại là tổ chức duy nhất của Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay còn tồn tại tại cõi Hữu hình đã và đang hoạt động tại hải ngoại, tiếp tục vai trò sứ mạng mà Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đã ủy nhiệm khi chính thức thành lập Ban Thế Đạo năm 1965.

Đọc qua tất cả các tài liệu viết về Ban Thế Đạo, hình như không có một bài viết nào bàn luận về sự hiện hữu và vai trò của Ban Thế Đạo trong các Tịch Đạo, ngoài chuyện đơn giản nhất là Ban Thế Đạo được thành lập để tuyển nhân tài vào phát triển nền Đại Đạo. Vai trò của Ban Thế Đạo gồm hai phần: phần Thế: *lo việc xã hội giúp đời, phần Đạo: lo việc tu thân và giúp Đạo*. Thật ra điều này cũng đúng theo sự hiểu biết về Ban Thế Đạo đạo đó.

Sự thành lập Ban Thế Đạo, thuộc chi Thế Hiệp Thiên Đài, không phải là chỉ nhằm mục đích tuyển chọn nhân tài vào Đạo mà là sự “huyền diệu, vô hình” ở cái “thánh ý, thiêng liêng, huyền bí, trong tinh thần chuyển Đời vào Đạo” và phát huy nền Đại Đạo. Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông hiểu rõ, như đã biết và có ý định, dự tính từ trước là vai trò của Ban Thế Đạo giúp vào sự phát triển của Đạo ở khắp hoàn cầu và trong mọi hoàn cảnh trong cơ chuyển thế đầy thử thách.

Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp dạy: thiên vị của các chức sắc Ban Thế Đạo tùy nghi nơi các vị, phé đời hành Đạo hay ở ngoài đời hoạt động lo cho Đạo. Vai trò của Ban Thế Đạo không thể nào “đo lường hay dự đoán tại hữu hình này được” vì vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của chức sắc trong Ban Thế Đạo là là một sự phối hợp toàn mỹ huyền diệu giữa “Hữu hình và Vô Hình – Hiện Tượng và Vô Vi” - giữa Đời và Đạo để phát triển nền Đại Đạo.

Như đã trình bày, Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập ra Ban Thế Đạo mà không một ai đạo đó hiểu rõ sự “sự huyền bí, vô hình, hiện tượng”, vai trò “quan trọng, cần thiết” của Ban Thế Đạo trên toàn cầu trong mọi môi trường và hoàn cảnh. “Thiên Cơ Bất Khả Lộ” trong sự “tồn vong” của Đạo Cao Đài, có ai biết đâu *Ban Thế Đạo “trong cơ chuyển Thế vào Đạo, giúp Đạo Trợ Đời” là cơ quan “lãnh vai trò cứu tinh, duy trì & phổ truyền nền Đạo Cao Đài” tại hải ngoại trong giai đoạn Tòa Thánh Tây Ninh không còn đủ “quyền luật” nữa.*

Trong thời buổi loạn đạo đau thương ngày nay ứng hợp một cách kỳ diệu lời phán dạy của Đức Chí Tôn: ***“Kẻ hữu đức buồn lòng thối bước, đũa chơn thành không vui nắm tay theo; ma hồn quỷ xác loán vào; kẻ đức thiếu niu đũa không nhân; thành ra nhờn kém đức suy, cứ thẳng một đường***

tà dung ruổi”, và “Nào nhân xưa, nào đức trước, nào sách Thánh, nào lời Hiền, trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ đời đã rửa phai hạnh đạo”. Đức Chí Tôn cũng đã ân cần nhắc nhở: “Nét nào chưa vẹn, khá biết sửa lần chớ nên trì hoãn. Đạo suy đức kém, tà quái lừng hơi, các con gắng chung tâm xưa trực hết lũ vạy tà, thì hiển công lớn cho Thầy đó.”, và phải “lấy chí Thánh của Thầy đã un đức mà điều dắt lại sanh linh; lớn nhỏ phải cần tương thân tương ái nhau, kính yêu chỉ dẫn nhau, đem tất lòng thanh bạch để làm mảnh gương soi sáng bước đường hậu tấn.”.

Năm 1966, một biến chuyển lớn trong nền Đại Đạo, lần đầu tiên Hội Thánh tuyển chọn Hiền Tài vào Ban Thế Đạo. Trong giai đoạn này, Ban Thế Đạo đã có nhiều vị Hiền Tài tình nguyện phé đời hành Đạo. Năm 1971, Đức Lý Giáo Tông đã phong một số vị Hiền Tài vào phẩm chức sắc Cửu Trùng Đài: Giáo Hữu, Giáo Sư (1 nữ phái), Phối Sư. Năm 1972 thêm nhiều Hiền Tài được thiên phong vào phẩm Giáo Hữu. Hiền Tài cũng được Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông thiên phong vào các phẩm vị trọng yếu trong Hiệp Thiên Đài như:

- Quyền Bảo Đạo: HT Hồ Tấn Khoa. Ngài là vị Quyền Chương Quản Hiệp Thiên Đài cuối cùng trong Đại Đạo Tam Kỳ Tòa Thánh Tây Ninh.
- Bảo Quân (HTĐ): là Bảo Huyền Linh Quân (HT Nguyễn Long Thành), Bảo Công Quân (HT Lê Minh Tông) và Bảo Sĩ Quân (HT Trần Văn Rạng).

Điều này đã cho biết vai trò, trách nhiệm, thiên vị “vô biên, vô cùng quan trọng” của các chức sắc trong Ban Thế Đạo.

Năm 1966, Ban Thế Đạo đã lập ra tờ báo “Thế Đạo” do HT Trần Văn Rạng chủ biên với sự cộng tác của nhiều Hiền Tài, trong đó có HT Nguyễn Long Thành, viết báo song song với viết sách.

Năm 1970, Đại Đạo Tầm Nguyên ra đời do HT Trần Văn Rạng & HT Đặng Mỹ Lệ viết. Sách in do sự giúp đỡ của HT Lê Văn Màng (nhà in), HT Nguyễn Văn Mới (giấy, Roneo). Nhờ đó, các vị HT mới nảy ý thu gom các Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp quay Ronéo và phát hành cùng năm đó. Đồng thời HT Nguyễn Long Thành viết quyển Con Đường Của Người Đệ Tử Cao Đài.

Sau năm 1975, HT Phạm Thành Ngô, HT Nguyễn Văn Hồng đã đánh máy 03 quyển: Ngôi Thờ Đức Chí Tôn, Đại Đạo Giáo Lý & Triết Lý, Công Đức Đức Phật Mẫu.

Ngày 20 tháng 12 năm Kỷ Sửu, tại Bạch Vân Quán, bàn về việc viết sách và in sách Đạo. Kết quả HT Đoàn Kim Sơn viết và in 02 quyển; Nguyên Thủy: 02 quyển; Cao Hùng in 02 quyển của HT N.L. Thành; HT Rạng viết và in Tuyên Ngôn Khai Đạo Của Đức Cao Đài, thu vào đĩa CD: Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống của Đức Hộ Pháp; sách Trường Dưỡng Tinh Khí Thần.

Sau năm 1975, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được thành lập. “Tập San Thế Đạo” được tái hoạt động tại Hoa Kỳ (gốc là tờ báo Thế Đạo do HT Trần Văn Rạng chủ biên). Bản Tin Thế Đạo và Website Ban Thế Đạo cũng đã mở trên Internet. Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã hết sức cố gắng leo lái “Tập San Thế Đạo và Bản Tin Ban Thế Đạo”, đăng tin tức bài viết trong Ban Thế Đạo Website trong tình trạng eo hẹp về nhân lực, bài vở cũng như tài chánh. Các vị QS Nguyễn Ngọc Dũ, HT Nguyễn Đăng Khích và các vị Hiền Tài khác bao năm qua, đã hết lòng cố gắng với những gì có được, đã tái phát

hành Bản Tin Thế Đạo, Tập San Thế Đạo để cho đồng Đạo biết rõ các hoạt động của Ban Thế Đạo tại hải ngoại. Tập San Thế Đạo được xuất bản khoảng 3 tháng một lần; Bản Tin Thế Đạo thì được phát hành thường hơn và đã được đồng Đạo ủng hộ nhiệt liệt.

Đâu có ai tiên đoán trước là sau năm 1975, Ban Thế Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại đã trở thành Ban Thế Đạo Hải Ngoại (ở hải ngoại). Trước năm 1975, nếu Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đã không thành lập Ban Thế Đạo thì Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn lập ra đã đi vào con đường “bế tắt” rồi.

Sự thành lập Ban Thế Đạo Tòa Thánh Tây Ninh trước năm 1975 là do bàn tay sắp đặt “diệu huyền” của các đấng. Sau năm 1975 đã đưa Ban Thế Đạo ra hải ngoại trong cơ chuyển thế. Ban Thế Đạo Hải Ngoại mấy chục năm qua đã “mượn thế đặng toan phương giác thế”, vượt lên mọi khó khăn hoạt động, gầy dựng các cơ sở để truyền bá và phát triển nền Đại Đạo Cao Đài tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Úc Châu và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Thánh giáo của Đức Chí Tôn: Đức Chí Tôn khuyên con cái Đức Ngài gắng công phổ độ chúng sanh cho tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó”, chúng ta ráng suy ngẫm những lời dạy này: ***“...Các con đã chịu một trách nhiệm nơi mình, nếu Thầy chẳng để cho các con học tập, mà lập nên địa vị mình trước mặt chúng sanh cho xứng đáng, thì Đạo cũng chưa ra vẻ Đạo. Vì vậy mà Thầy chịu ép lòng để cho các con hằng nhớ rằng: Chẳng giờ phút nào Thầy xa các con hết. Nghe à!*”**

Trên con đường phát triển Đạo Cao Đài tại hải ngoại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ tiếp tục hoạt động mở mang, thành lập các “cơ quan” cần thiết trong Đạo Cao Đài mà Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông lập ra để dùng làm “bàn đạp, căn bản, tuyển chọn nhân tài” trong tinh thần “cầu hiền giúp Đạo”, vào phục vụ và phổ truyền, phát triển nền Đại Đạo Cao Đài, để trí thức hoà hiệp guồng máy Hành Chánh Đạo đã và đang phát triển.

II. Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Ban Thế Đạo là cơ quan đặc biệt của Đạo Cao Đài, lập ra để tạo điều kiện cho những người tài giỏi đang phục vụ ở các cơ quan của đời (toàn cầu) để họ lập công quả nơi cửa Đạo. Ý nghĩa của việc thiết lập Ban Thế Đạo: “Có nhiều bậc ưu thời mãn thế, sẵn có đạo tâm, giàu lòng nhân ái, muốn phụng sự Đại Đạo, nhưng còn ràng buộc trách nhiệm đối với quốc gia xã hội, chưa phé đời hành Đạo được. Ban Thế Đạo là nơi dụng hiền, tạo cơ hội cho những bậc có Đạo Tâm thực hành thiện nguyện ấy”.

Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp bàn về về phẩm chức trong Ban Thế Đạo ghi như sau đây:

- “*Khi hôm qua có luận về Thế Đạo, nên căn dặn phò loan đặng Lão giải nghĩa điều ấy.*”
- *Hộ Pháp đã hiểu tổ chức của Hội Thánh Thiên Chúa Giáo, có Chức sắc Thế Đạo, pháp văn gọi rằng Dignitaires laïques.*
- *Hiền hữu đã có phong phẩm Hiền Tài, sao không thêm 3 phẩm trên nữa cho đủ 4 như của họ*
- *Hộ Pháp bạch: Xin Ngài chỉ rõ.*

- *Thêm vào 3 phẩm Thế Đạo này: Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử.” Như vậy, Ban Thế Đạo có 4 phẩm:*
- *Phẩm Hiền Tài, do Đức Phạm Hộ Pháp lập ra.*
- *Ba phẩm: Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử, do Đức Lý Giáo Tông lập ra.*
Chức sắc Ban Thế Đạo có 4 phẩm trật: Hiền Tài, Quốc Sĩ, Đại Phu và Phu Tử

Tuy Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đã định ra như vậy từ ngày 7-1-1954, nhưng mãi đến 11 năm sau, Hiệp Thiên Đài mới lập Qui Điều cho Ban Thế Đạo, được Đức Cao Thượng Sanh ban hành ngày 28-2-Ất Ty (dl 30-3-1965), và sau đó lập Nội Luật Ban Thế Đạo, được Đức Cao Thượng Sanh ban hành ngày 27-11-Mậu Thân (dl 15-1-1969).

Kể từ ngày Đức Thượng Sanh ban hành Qui Điều Ban Thế Đạo (Ngày 28-2-Ất Ty, dl 30-3-1965), Hiệp Thiên Đài đã tấn phong 5 khóa Hiền Tài (Khóa I đến Khóa V). Tổng cộng là trên **700 vị** (không kể các vị Hiền Tài được tấn phong lẻ tẻ trước). Sau đó có rất đông nhân tài, các nhà trí thức, các sĩ quan, các sinh viên, thương gia, v.v.v... đã nộp hồ sơ cầu phong Hiền Tài (Khóa VI) nhưng chưa được tấn phong. Tổng số là: 424 vị (con số không chính xác cho lắm).

Mỗi vị Hiền Tài được chọn đều có Thánh Lịnh ban phẩm. Trong Thánh Lịnh ghi rõ: các vị Hiền Tài trên đây phải tôn trọng Luật Pháp chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh và tuân hành Qui Điều và Nội Luật của Ban Thế Đạo.

Về nhiệm vụ và quyền hành của chức sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo khi tham gia Hành Chánh Đạo, có một số ý kiến bảo là:

- Hiền Tài không được quyền tham gia Hành Chánh Đạo,
- Hiền Tài không được phép dâng sớ lên Đức Chí Tôn hay Đức Phật Mẫu.

Ý kiến nêu trên là hoàn toàn đúng, nếu là ở quốc nội trước năm 1975. Còn ở quốc ngoại hiện nay, trường hợp rất là đặc biệt, coi như không có chức sắc hữu hình (Cửu Trùng Đài), thì cũng phải có phần uyển chuyển để phát triển Đạo (Hành Chánh Đạo).

Trong quá khứ, tại Tòa Thánh Tây Ninh, chức sắc Hiệp Thiên Đài đã được chỉ định đảm nhiệm Quyền Hành bên Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài như Chương Pháp, Đầu Sư.

Sau biến cố lịch sử tháng tư năm 1975, có một số Hiền Tài (khoảng 150 vị, không rõ số?) đã có cơ hội ra sống ở hải ngoại, định cư tại nhiều quốc gia trên thế giới: Hoa Kỳ, Australia, Đức, Pháp, Canada, v.v.v... Vì nhiều lý do khác nhau, nhiều vị Hiền Tài đã không cơ hội hoạt động trong Ban Thế Đạo tại hải ngoại. Một số các vị Hiền Tài đã không những không hợp tác với Ban Thế Đạo mà còn “gây chia rẽ và tạo nên những khó khăn” cho sự sinh hoạt, phát huy của Ban Thế Đạo trên đường phát triển nền Đạo Cao Đài tại hải ngoại.

Cho đến ngày hôm nay, một số Hiền Tài niên trưởng đã ra đi (vì lớn tuổi), một số vị thích sống đời “riêng tư”, một số vì tình trạng sức khỏe, một số còn “lưỡng lự” chưa “nhập cuộc” hoạt động với Ban Thế Đạo Hải Ngoại. Con số các vị Hiền Tài đã đang “thật sự hoạt động” trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại thì ít quá, nhưng họ là những người đầy nhiệt tâm hết lòng vì Đạo. Các vị này đã cố gắng

không ngừng, duy trì và phát triển Đạo Cao Đài tại hải ngoại trên 40 năm qua.

1. Tổ chức Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Ban Thế Đạo Hải Ngoại được thành lập vào tháng 12 năm 1995 tại San Jose, California và gồm có các Ban Thế Đạo tại các địa phương (có trên 21 vị Hiền Tài) và các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương có dưới 21 vị Hiền Tài. Thí dụ như tại Hoa Kỳ hiện nay có Ban Đại Diện BTĐHN tại Bắc CA, BDD/BTĐHN tại GA, tại OH, tại vùng New England . . . etc. Như tại Úc Châu có BDD/BTĐHN tại Úc Châu . . . etc

2. Chương Trình “Cầu Hiền Giúp Đạo” của Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Căn cứ vào Bản Qui Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài ban hành. Tạo dựng một “thế hệ kế thừa” Ban Thế Đạo Hải Ngoại là một Chủ trương không những đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay mà còn nhằm thực hiện đường lối của Hội Thánh trước năm 1975 khi thành lập Ban Thế Đạo. Đó là “tiếp rước nhân tài có thiện tâm giúp Đạo và góp phần diu độ Nguyên Nhân nhập trường Công quả”.

Để thực hiện chủ trương “**Cầu Hiền Giúp Đạo**” của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh trước năm 1975, và áp dụng chủ trương này vào tình hình thực tế hiện nay, Ban Thế Đạo Hải Ngoại kêu gọi và thân mời quý vị nhân tài có Đạo Tâm muốn phục vụ trong việc Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ chúng sanh, xin gửi hồ sơ đến Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Với những gì chúng ta đã và đang thấy và đối diện, có lẽ đây là “Thánh ý” của Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đặt vào Ban Thế Đạo nhiệm vụ “cao quý thiêng liêng nhưng vô cùng trọng đại này” này nhằm để phát triển và mở rộng nền Đại Đạo trên hoàn cầu trong giai đoạn thử thách của “hoàn cảnh lịch sử”. Những chuyện mà Ban Thế Đạo Cao Đài Hải Ngoại đã và đang làm, mặc dầu gặp nhiều khó khăn trong nhiều năm qua, nhưng đã và đang tiến lên vững mạnh, đã nói lên những hoài vọng mà Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông mong muốn, ủy nhiệm cho Ban Thế Đạo Hải Ngoại ngày nay. Thật đúng như câu “*Mượn thế dựng toan phương giác thế*”.

III. Ban Thế Đạo Hải Ngoại - Nhập Cuộc

1. Chức Sắc Ban Thế Đạo Nhập Cuộc

Thánh Giáo Đức Chí Tôn đã tiên đoán từ lúc lập Đạo: Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nhỏ bé mà sau này sẽ truyền bá giáo lý Cao Đài ra khắp năm châu để cứu rỗi nhân loại và tạo sự hòa đồng bác ái cho cả nhơn loại.

Bây giờ chúng ta thấy được phần nào sự ứng nghiệm mà từ gần 100 năm về trước không ai có thể nghĩ rằng dân tộc Việt Nam được đi ra khắp thế giới và được hưởng một đời sống ổn định tiện nghi tại hải ngoại. Nhiệm vụ Thiêng Liêng của các tín đồ Cao Đài là cùng nhau phổ truyền chân Đạo của Đức Chí Tôn. Trong hoạt động sinh hoạt bình thường hằng ngày, giao tế xã hội, tham dự hội nghị tôn giáo, tại sở làm, trường học, đi du lịch, v.v.v... Chúng ta có nhiều dịp gặp các nhiều người từ các quốc gia khác, họ muốn hiểu biết thêm về Đạo Cao Đài; các vị tín đồ tìm hiểu về giáo lý Đạo,

các học giả đang nghiên cứu về Triết Lý Cao Đài; muốn tham dự các hội nghị tôn giáo hoàn cầu và cho thuyết trình về Triết Lý Cao Đài; được mời cho thuyết trình về Triết Lý tại các trường Đại Học, Viện Nghiên Cứu, các Đại Chung Viện của các tôn giáo, v.v.v., trong nhiều trường hợp nêu trên, sự hiểu biết về ngoại ngữ (phần lớn là Anh Ngữ) là cần thiết để bàn chuyện và giải thích các sự thắc mắc về giáo lý cao Đài., v.v.v...

Trong tất cả các những trường hợp ghi như bên trên, người tín hữu Cao Đài phải nhận thức vai trò và nhiệm vụ “thiên liêng” của mình đối với sự phổ truyền Đại Đạo Cao Đài ở hải ngoại.

*Đêm 27-10-1926, Đức Chí Tôn có nhắc nhở cho các tín hữu “**Các con phải chung hiệp nhau mãi mãi theo ý muốn của Thầy và hãy truyền bá khắp hoàn cầu thuyết hòa bình tương thân tương ái**”*

Ban Thế Đạo Hải Ngoại với rộng tầm tay đến các vị chức sắc Ban Thế Đạo trong 5 Khóa niên trường và các khóa **sau**, thành tâm kêu gọi và mời các vị chức sắc Ban Thế Đạo “**Nhập Cuộc**” giúp để phát triển Đạo. Các vị Hiền Tài niên trường này, hiểu nhiều về Đạo, nay có lẽ thời cơ đến, có cơ hội “**Nhập Cuộc**” với Ban Thế Đạo Hải Ngoại để cùng phục vụ phát huy nền Đại Đạo trong các cơ quan mà họ có thể hoạt động hữu hiệu và phù hợp với khả năng.

2. Chiêu Hiền Đãi Sĩ – Tuyển Mộ Nhân Tài Giúp Đạo

Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động trong tinh thần “Chiêu Hiền Đãi Sĩ”, mời các nhân tài vào phẩm Hiền Tài, Quốc Sĩ để cùng phát huy Đạo Cao Đài tại hải ngoại. Các vị Quốc Sĩ này trong tương lai, sẽ giúp vào sự thành lập và phát triển các cơ quan giáo dục của Ban Thế Đạo Hải Ngoại như Viện Đại Học, Khảo Cứu Vụ, Cơ Quan Truyền Giáo, Hàn Lâm Viện, etc.. Viện Đại Học Cao Đài cũng đang trên đường thành lập và cần sự giúp đỡ của các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài. Hàn Lâm Viện cũng đang được đề nghị thành lập trong tương lai. Các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài sẽ giữ một vai trò rất là trọng yếu trong các tổ chức này. Các tổ chức Hành Chánh Đạo ở hải ngoại cũng rất cần sự “giúp đỡ và hợp tác” trong nhiều lãnh vực của tất cả các chức sắc Ban Thế Đạo.

Trong Bản Tin Thế Đạo Số 74 ngày 17 tháng 2, 2017, Ban Thế Đạo Hải Ngoại thông báo công nhận là **Quốc Sĩ** các nhân tài, các vị có học vị bằng cấp Tiến Sĩ hoặc tương đương, các tướng lãnh, các Tổng Bộ Trưởng, các nhân sĩ có công nghiệp vĩ đại đối với Quốc gia dân tộc, các vị Hiền Tài có đủ hạnh đức, đã dày công giúp Đạo được công chúng hoan nghinh, v.v.v... có thiện tâm giúp Đạo trợ Đồi, nhập cuộc, tham gia hoạt động trong Ban Thế Đạo. Bản Tin Thế Đạo Số 74 cũng thông báo điều kiện gia nhập Ban Thế Đạo phẩm **Hiền Tài**.

Ban Thế Đạo trong đường lối “Chiêu Hiền Đãi Sĩ”, thì sự tuyển lựa các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ không hạn chế trong “nội địa hay quốc nội”, mà tuyển chọn nhân tài ở khắp năm châu.

3. Nghiên Cứu Căn Bản Giáo Lý Cao Đài

Cơ Quan “Khảo Cứu Vụ” đã được thành lập có nhiệm vụ nghiên cứu Giáo-lý, Văn-hóa và Lịch Sử của Đạo (Ban Đạo Sử), để phát huy và truyền bá cho mọi người đều biết. Trong sự phát triển của

tổ chức Ban Thế Đạo Hải Ngoại, sự sinh hoạt với cộng đồng tôn giáo hoàn cầu, các đại học là một trong những hoạt động rất là cần thiết. Khảo Cứu Vụ là một cơ quan “thiết yếu” để phục vụ và giúp vào mục đích dài hạn này. Trên đà tiến hóa trong nền văn minh của nhân loại, các vị chức sắc (Hiền Tài, Quốc Sĩ) Ban Thế Đạo Hải Ngoại đóng một vai trò quan trọng trong các sinh hoạt và nhiệm vụ ghi bên trên. Các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài sẽ đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong sự hợp tác nghiên cứu giáo lý thần học với các tổ chức tôn giáo trên toàn cầu, các viện nghiên cứu thần học, các trường đại học, v.v.v...

Khảo Cứu Vụ là “cơ quan với những bước khảo cứu đầu tiên” sẽ tạo nền tảng “căn bản” để cho sự thành hình của Hàn Lâm Viện trong tương lai. Khảo Cứu Vụ rất cần sự giúp sức, tham gia hoạt động của các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong nhiều lãnh vực nghiên cứu giáo lý Cao Đài.

Nghiên cứu Giáo Lý là chuẩn bị sẵn sàng hành trang cần và đủ để có thể đáp ứng được khả năng xây dựng kế hoạch đào tạo ra hàng ngũ chức sắc (hữu hình), chức việc, giúp Ban Thế Đạo Hải Ngoại phát triển lớp hậu tấn cho mai sau (phát triển và giữ các phẩm vị trọng yếu trong cơ Đạo).

4. Truyền Bá Giáo Lý Cao Đài

Với phương tiện kỹ thuật hiện nay, giảng dạy giáo lý trên “online”, trên truyền hình, băng đĩa sách rất là thuận lợi. Cơ Quan Truyền Giáo ở hải ngoại có nhiều cơ hội truyền bá tôn chỉ, giáo lý đại đồng của Đạo Cao Đài trên diễn trường của các hội nghị tôn giáo quốc tế.

Trong tình trạng hiện nay, Khảo Cứu Vụ và Cơ Quan Truyền Giáo sẽ hoạt động tích cực để phổ truyền và phát triển Đạo Cao Đài ở hải ngoại về nhiều lãnh vực khác nhau như kinh sách, tài liệu, huấn luyện, biên soạn các sách vở về các nghi lễ như cách thờ phượng, v.v.v... do chính Đức Chí Tôn giảng cơ dạy và giải thích rõ ràng, chớ không do người phàm hay chức sắc trong giáo hội trong các Tôn giáo đã có đặt ra theo phong tục địa phương hay ý riêng như hai thời kỳ Phổ Độ trước. Viện Truyền Thông Báo Chí, Khảo Cứu Vụ sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong những hoạt động này.

Muốn cảm hóa người thì chúng ta phải nói Đạo cho họ nghe mà biết Đạo, biết lẽ chánh lẽ tà, biết con đường tốt đẹp nên theo. Muốn nói Đạo cho hiệu quả thì chúng ta phải học thuộc Thánh Ngôn Thánh giáo, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, nghiên cứu kỹ lưỡng Giáo lý và Triết lý của Đạo, học cho nhập tâm, rồi mới nói ra bằng lời Thuyết đạo.

5. Khảo Cứu Triết Lý Thần Học Cao Đài

Đây là một vấn đề rất là quan trọng cho các chức sắc trong **Ban Thế Đạo** Hải Ngoại, các vị Hiền Tài niên trưởng, các vị Quốc Sĩ, đặc biệt là vai trò và hoạt động của Khảo Cứu Vụ. Con cái Đức Chí Tôn phải tạo ra một nền văn hóa theo sát sự biến chuyển của thời đại. Nói cách khác, văn hóa phải sống, phải theo sát với nền văn minh nhân loại. Phải có những bài viết mới, những hình thức phổ biến mới, phải mở hướng đi mới. Trong văn hóa, ngừng lại không phát triển có nghĩa là lạc hậu, mà lạc hậu thì không thể thực hiện được nguyên tắc phổ độ của Đạo Cao Đài.

Vậy muốn làm cho mọi người hiểu rõ hơn về triết lý Cao Đài, con cái Đức Chí Tôn phải học hỏi ngày càng nhiều để có trình độ văn hóa theo kịp với thời đại, nghiên cứu sâu rộng về triết lý thần học của các tôn giáo trên thế giới để nâng cao sự hiểu biết lên tầm mức quốc tế. Văn hóa có được nâng cao thì việc truyền bá mới càng rộng khắp nơi trên toàn cầu.

Có người nói: “*Khi đọc kinh sách Cao Đài, tôi có cảm tưởng triết lý đạo quá cổ xưa, chưa thấy điểm nào đáng gọi là mới. Trình độ loài người thì tiến lên như vũ bão. Chỉ cần qua năm, mười năm, là một quan điểm kinh tế, chính trị hay khoa học đã có thể trở thành lỗi thời. Trong điều kiện như thế, Cao Đài có đảm đương nổi sứ mạng phổ độ toàn thế giới không?*”

Về câu hỏi này, Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng trong suốt thời kỳ khai Đạo, dùng “cơ bút” đã để lại cho con cái Đức Ngài một “kho tàng vô giá” đó là Tân Luật Pháp Chánh Truyền, các Đạo Luật, Thánh Ngôn, v.v.v... để làm hành trang cho con cái Đức Ngài trên con đường phát triển Đạo trong thất ức niên.

Mặt khác, Thánh ngôn, kinh điển của Đạo Cao Đài rất khác biệt nhiều tôn giáo, với lời hành văn nôm na, vắn tắt, không lý luận, không chứng minh dài dòng. Những chữ chỉ cốt để khiêu gọi cho một lý lẽ cao thâm, để người đạo nghe tiếng vọng trong lòng của mình mà giác ngộ. Nhờ đó mà gọi mở được những ý tưởng thâm sâu tiềm tàng trong mỗi người thích suy luận. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong Khảo Cứu Vụ và Viện Đại Học.

*Các nhân tài, học giả, tiến sĩ, , các vị giáo sư đại học là tín đồ và không phải là tín đồ Cao Đài, nếu có ý định sẵn sàng hợp tác và hoạt động với Viện Đại Học Cao Đài, Khảo Cứu Vụ, các Cơ Quan khác, Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ mở rộng tầm tay trong tinh thần “chiêu hiền đãi sĩ”, thân mời các vị này vào tham dự và hoạt động trong các lãnh vực thích hợp. Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất mong sự “**Nhập Cuộc**” và hợp tác hoạt động của các vị.*

6. Khảo Cứu Triết Lý Thần Học Các Tôn Giáo

Thần học và triết học lưu tâm đặc biệt về tôn giáo là vì tôn giáo có khả năng mở rộng chân trời hiểu biết của con người vốn đang sống trong thế giới “bên này” nhưng lại có những cảm thức về những gì thuộc về thế giới “bên kia.” Tôn giáo tồn tại để nhắc nhở chúng ta rằng thực tại không chỉ về cái “là” mà còn cả cái “sẽ là”.

Để trả lời các vấn nạn này tôn giáo mời gọi con người dẫn thân và phó thác, hành động và dùng ngôn ngữ như thể chúng ta đang “cư ngụ” trong thế giới của niềm tin. Có như thế thì chúng ta mới có thể trải nghiệm và nắm bắt những gì được xem là thánh thiêng và huyền nhiệm. Nhưng “kinh nghiệm tôn giáo” thì luôn pha trộn tính chủ quan lẫn khách quan. Khi dùng ngôn ngữ để mô tả kinh nghiệm tôn giáo, chúng ta sẽ gặp các vấn đề khác: làm sao ngôn ngữ và biểu tượng tôn giáo có thể bảo đảm là luôn quy về thực tại siêu việt? hay tránh khỏi hố sâu của ngẫu tượng hay thần tượng hóa? Ngôn ngữ tôn giáo có khả năng mở rộng chân trời siêu nghiệm nhưng nó cũng tiềm tàng các ý thức hệ hay ý đồ thâm kín khác.

Mục đích Đại Đạo Cao Đài là đem nhân loại đến chỗ Đại Đồng tạo Tân Dân chỉ ưu chí thiện trong khuôn viên Tân Luật, Pháp Chánh Truyền. Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhất Ngũ Chi choặng Phổ Thông Chơn Đạo phải thông hiểu rành mạch nguyên lý của các Tôn Giáo. Vai trò của Khảo Cứu Vụ đã ghi ra rõ điều này bên trên. Đạo Cao Đài trong tương lai gần đây, có vạch ra được một nền triết lý cao siêu hay có tạo được một Triết Lý Thần Học truyền cho Đại Đạo hay không, điều đó còn tùy thuộc vào việc làm, vào thiện chí và khả năng của nhiều người đóng góp lại. Như vậy, công cuộc Khảo cứu đòi hỏi nhiều ở khả năng chuyên môn và sự hiểu biết sâu rộng của nhiều người về mặt Đạo. Sự phát triển của tổ chức Ban Thế Đạo Hải Ngoại, sự sinh hoạt với cộng đồng tôn giáo hoàn cầu, sự hợp tác khảo cứu tôn giáo với các trường đại học trên thế giới là một trong những hoạt động rất là cần thiết.

Các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ giữ một vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu Triết Lý Thần Học của các Tôn Giáo và phổ truyền cho toàn cầu như nói trên (Ban Đạo Sư, Ban Truyền Thông & Báo Chí).

7. Bảo Vệ Và Mở Rộng Vòng Tay Đến Tất Cả Tín Đồ:

Các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại cố gắng giúp đỡ tín đồ Cao Đài để hiểu rõ đường hướng và tôn chỉ của Ban Thế Đạo. Một số lớn tín đồ và cả nhiều vị Hiền Tài, đã không hiểu rõ vai trò của Ban Thế Đạo và ngay chính vai trò của Hiền Tài, chức sắc trong Ban Thế Đạo. Ở hải ngoại, hiện nay có nhiều tổ chức Cao Đài và Cao Đài chi phái, một số các vị Hiền Tài vẫn còn “do dự, lừng khừng” không quyết định được phải làm gì? Hoạt động với Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoặc trong các tổ chức Cao Đài khác?. Chức sắc Ban Thế Đạo sẽ phải làm gì để giúp đỡ các vị Hiền Tài không rõ tôn chỉ và phương hướng hoạt động của Ban Thế Đạo? Chúng ta các chức sắc trong Ban Thế Đạo, phải cố gắng những gì có thể làm được để giúp đỡ các vị này “nhập cuộc”.

Tình thế hiện nay có nhiều đổi khác, vì từ năm 1934 đến nay, trải qua trên 90 năm, việc đời việc Đạo biết bao thương hải tang điền, nền văn minh tiến hóa vượt bực, thì tư duy của người đạo cũng cần phải thay đổi theo cho phù hợp với tình thế mới và nền văn minh hiện tại.

Chính Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp cũng đã dạy từ năm 1957 và năm 1964 rằng :

- *“Về Đạo Nghị Định của Lão đối với Chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi, hiện giờ của Đạo đã mở rộng thì cơ qui như thế nào cũng thực hiện được.”*
- *“Vậy ngày giờ đã gần đến nên Bản đạo để lời khuyên cả Chức sắc và toàn đạo rảng thế nào thống nhất Đạo cho được mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc.”*

Việc phân chia chi phái trong giai đoạn mở Đạo đạo đó, là do chánh quyền Pháp lo sợ ảnh hưởng của Đạo Cao Đài với quần chúng và các tôn giáo khác, nên đã tìm đủ mọi cách chia rẽ Đạo Cao Đài thành nhiều phái để dễ bề kiểm soát.

Hiện nay, những tín đồ trong các Chi phái của Đạo Cao Đài chỉ là những nạn nhân của một số ít Chức Sắc tiền bối mà trước đây vì bất đồng quan điểm với Tòa Thánh Tây Ninh, quý vị này tách ra

đề lập Chi phái. Đáng thương hơn nữa là họ có mặc cảm tự ti bởi Đạo Nghị Định số 8 (1934) của Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp, cho rằng “Chi phái là bàng môn tả đạo”.

Đời phải tùy Đạo mới còn, mà Đạo cũng phải tùy Đời mới vững, Tân Luật ngày nay Thầy đã đến dạy chúng ta (nhân sanh) lập thành; trong thời gian tới, nó sẽ phải thay đổi cho phù hợp với nhơn trí Đạo, Đời tương đắc mà diu dắt cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp trong nền Đại Đạo như lời phán của Đức Chí Tôn minh định “biên giới sứ mệnh Đạo Cao Đài là thật **không biên giới**”.

Trong cơ chuyển thế này, chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ phải làm gì để mở rộng cửa Đạo, để cơ qui nhất thống nhất nhân sanh, tạo sức mạnh cho nền Đại Đạo. Chúng ta cần mở rộng vòng tay đón mời các huynh đệ trong các Cao Đài chi phái, không chi phái với một tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ nhau như anh em một nhà.

Trong giai đoạn hiện tại, Ban Thế Đạo Hải Ngoại theo tinh thần Vi Bằng năm 1964 (Ngài Bảo Thế Ký) đang hợp tác với các tổ chức Cao Đài và Cao Đài chi phái ở hải ngoại trong nhiều lãnh vực khác nhau để cùng nhau hoạt động trong tình thân “huynh đệ” để phát triển Đạo.

8. Giúp Ý Kiến Cho Chức Sắc Hành Chánh Đạo Địa Phương:

Ban Thế Đạo Hải Ngoại và trong tình trạng thiếu hụt chức sắc để hoạt động nhất là trong các Hành Chánh Đạo, ở tại các Thánh Thất, Tộc Đạo, Hương Đạo địa phương, nơi mà phần nghi lễ, nhạc lễ vẫn chưa được chuẩn đúng theo chơn truyền. Đạo Cao Đài ở hải ngoại cần thống nhất các nghi lễ, nhạc lễ cúng (tử thời hay hàng ngày, tiêu đàn, đại đàn).

Chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại là “Đại Diện” của Đạo Cao Đài ở hải ngoại trong các sinh hoạt cộng đồng quốc tế và hội nghị tôn giáo, phải dựa theo luật định trong Qui Điều Ban Thế Đạo, phải hành diện với “cấp bực là chức sắc Ban Thế Đạo” để mà hành Đạo.

Muốn làm được như vậy, bản thân các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ phải ráng cố gắng học hỏi để biết thêm về kinh kệ, hiểu nghi lễ, Tân luật Pháp Chánh Truyền, các Đạo Luật, Thánh Lịnh, Đạo Nghị Định, Huấn Lịnh, v.v.v... Phải cố gắng nghiên cứu để hiểu rõ những biểu tượng “ẩn hiện trong giáo lý Bí Truyền của Đức Chí Tôn, của các bài Thánh Ngôn để vững tiến trên con đường khó khăn hiện tại, phục vụ sự phát huy Đạo Cao Đài mà vẫn duy trì và tuân theo các luật Đạo.

Các lớp huấn luyện giáo lý Cao Đài sẽ được tổ chức và thuyết trình bởi Cơ Quan Truyền Giáo và Khảo Cứu Vụ sẽ rất là “hữu dụng” cho các vị Hiền Tài cần học hỏi thêm giáo lý Cao Đài.

9. Tham Dự Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới:

Đạo Cao Đài đã có đại diện trong nhiều cuộc hội nghị Quốc Tế về Thần Học và Tôn Giáo trên thế giới từ năm 1933. Các chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng đã tham gia Đại Hội Văn Hoá Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng ở Nam Hàn do HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) tổ chức, Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (Parliament of

the World's Religions), v.v.v... và trong tương lai, sẽ cố gắng tham dự các đại hội tôn giáo thế giới (Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu) để phát huy nền Đạo Cao Đài và hợp tác với các tôn giáo bạn trong nhiều lãnh vực như thần học, xã hội, phước thiện, hòa bình thế giới, văn hóa, v.v.v...

Đức Chí Tôn dạy Cao Đài là một **Đại Đạo**, là một Tôn Giáo Toàn Cầu. Trong tinh thần đó, Ban Thế Đạo Hải Ngoại ủng hộ nồng nhiệt các hoạt động của Tổ Chức “Văn Hoá Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng”, Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới để phổ truyền triết lý thần học Cao Đài, cộng tác hoạt động trong nhiều lãnh vực với cộng đồng tôn giáo toàn cầu.

Các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ sẽ có cơ hội hoạt động trong Khảo Cứu Vụ, Viện Đại Học, Cơ Quan Truyền Giáo, vv. và trong hoàn cảnh cho phép, các vị này sẽ tham dự các hội nghị tôn giáo thế giới, đây sẽ là cơ hội để “mở rộng tầm tay thân hữu” Đạo Cao Đài đến với tôn giáo bạn.

10. Thuyết Trình Triết Lý Thần Học Cao Đài:

Mục đích của thần học là tìm hiểu nội dung của những gì tôn giáo đã đón nhận được qua mặc khải. Do đó, khi nói thần học là “đức tin tìm kiếm sự hiểu biết” tức là chúng ta thừa nhận rằng thần học có một sứ mệnh nước đôi: vừa dấn thân vào các thực tại tôn giáo, vừa phải dùng các phương pháp suy tư phê phán của triết học. Là một hoạt động tri thức, thần học dùng các phạm trù triết học để minh họa cho tính hợp lý của niềm tin tôn giáo. Thần học cố gắng kết nối niềm tin tôn giáo với bối cảnh xã hội. Khi lối suy tư cũ không còn thích ứng nữa thì phương pháp thần học mới sẽ ra đời. Như thế, thần học luôn mở rộng và hướng về chân trời vô hạn của đức tin và mặc khải.

Đây là một trong những vấn đề quan trọng trong thực hành, hoạt động mà chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải cố gắng tham dự và nếu có cơ hội, cho thuyết trình về Triết Lý Thần Học Cao Đài tại các hội nghị tôn giáo, trường đại học, viện nghiên cứu tôn giáo trên thế giới, v.v.v... Muốn làm được điều này, chúng ta không những phải thông hiểu về Triết Lý Thần Học Cao Đài, các luật Đạo, Thánh Ngôn, v.v.v., mà còn phải có khả năng diễn thuyết qua các ngôn ngữ khác, đặc biệt là Anh ngữ, một sinh ngữ rất là phổ thông trên toàn cầu. Sự thông hiểu Triết Lý Thần Học Cao Đài và truyền đạt các sự hiểu biết này qua “Anh Ngữ” sẽ tạo một nhịp cầu tương tác giữa trong sự hiểu biết về triết lý các tôn giáo trên cộng đồng thế giới.

11. Tập San Ban Thế Đạo:

Sau năm 1975 như ghi bên trên, trong tình trạng khó khăn, các anh chị em Hiền Tài Ban Thế Đạo tại hải ngoại đã cùng nhau thành lập Ban Thế Đạo Hải Ngoại. Từ dạo đó, “Tập San Thế Đạo” lại được tái hoạt động lại tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác ở hải ngoại. Bài vở được gửi đi khắp nơi trên thế giới (khởi thủy gốc là tờ báo Thế Đạo do Hiền Tài Trần Văn Rạng chủ biên). Bản Tin Ban Thế Đạo và Website Ban Thế Đạo cũng đã được mở trên Internet. Tập San Thế Đạo được xuất bản khoảng 3 tháng một lần. Bản Tin Ban Thế Đạo thì được xuất bản thường hơn.

Các bài viết trong Tập San Thế Đạo thì rất là giới hạn. Phải thành thật mà nói là “Tập San Thế

Đạo” không có đủ bài viết để ấn hành, không có đủ người phụ giúp. Tập San Thế Đạo cần bài viết về Triết Lý & Giáo Lý Thần Học Cao Đài giải thích theo nền văn minh nhân loại hiện tại, và trong tinh thần Triết Lý Tôn Giáo Đại Đồng. Các bài viết cũng cần được dịch sang tiếng ngoại ngữ nhất là Anh Ngữ vì chúng ta cần phổ truyền giáo lý triết học Cao Đài tại hải ngoại và phần đông không biết rành tiếng Việt (ngay cả thế hệ con cháu).

Xin quý vị Hiền Tài, Quốc Sĩ nếu có cơ hội, ủng hộ và đóng góp bài viết cũng như các phương tiện khác để giúp cho Tập San Ban Thế Đạo một ngày một tiến hơn tại hải ngoại.

12. Dịch Kinh Sách Tài Liệu Giáo Dịch Sang Ngoại Ngữ (Anh Ngữ)

Các sách vở, bài viết, tài liệu giáo dục, nghiên cứu thần học Cao Đài và các tôn giáo khác, thuyết trình, bài viết trong Tập San Thế Đạo, bản tin cũng nên được dịch sang tiếng ngoại ngữ nhất là Anh Ngữ vì chúng ta cần phổ truyền giáo lý triết học Cao Đài tại hải ngoại và phần đông không biết tiếng Việt. Nếu không có sách vở giáo lý, thần học Cao Đài bằng tiếng ngoại ngữ, thì làm sao mình thu nhập các tin những tin đồ người ngoại quốc được và.... mình sẽ “dẫm chân tại chỗ”, không tiến xa hơn được.

Đây là một cơ hội “hoàn mỹ, tuyệt vời” để các vị Hiền Tài niên trưởng hiểu nhiều về triết học Cao Đài, các Hiền Tài trẻ, các con cháu thuộc thế hệ sau (sinh tại Mỹ, tốt nghiệp tại các Đại Học Hoa Kỳ) làm việc chung với nhau để hoàn tất các chương trình chuyển dịch tài liệu viết về Đạo Cao Đài như đã nói trên.

Chân thành thỉnh mời các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài, các đồng Đạo nếu và đặc biệt nhất là các “nhân tài” thế hệ trẻ, tốt nghiệp từ các đại học ở Hoa Kỳ, thông thạo Anh ngữ, nếu có thiện ý giúp Đạo và hoàn cảnh cho phép, “**Nhập Cuộc**” hoạt động trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

13. Cao Đài Tự Điển (Cao Đài Encyclopadia)

Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu Đức Nguyên (1940-2005), là soạn giả của bộ sách Cao Đài Từ Điển bằng tiếng Việt. Đây là một công trình quá “to lớn, vĩ đại” để hoàn thành bộ sách này. Bộ sách Cao Đài Tự Điển đã giúp cho biết bao tín đồ Cao Đài và nhất là thế hệ trẻ học hỏi thêm về tổ chức, triết lý Thần Học, giáo lý Cao Đài.

Bộ sách Cao Đài Tự Điển còn nhiều thiếu sót, cần được bổ túc thêm, thêm vào (edit) các chi tiết cần thiết hoặc tài liệu mới. Ban Thế Đạo Hải Ngoại *phải cùng nhau đóng góp vào phần còn lại*. Trong tương lai bộ sách Cao Đài Tự Điển sau khi hoàn tất sẽ được dịch sang tiếng Anh (và các sinh ngữ khác, thí dụ Pháp Ngữ, Hoa Ngữ). *Chúng ta* phải tiếp tục “duy trì” bộ sách Cao Đài Tự Điển mà HT Hồng lưu lại cho Đạo.

Để thực hiện và hoàn tất chương trình ghi trên, Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất cần sự giúp đỡ và thiện tâm của tất cả đồng Đạo và các vị chức sắc trong Ban Thế Đạo. Một tin vui cho đồng Đạo Cao Đài ở hải ngoại là Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, đã hết lòng hoan nghinh và **bằng lòng giao bản quyền cho Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại** để xuất bản tại Hoa Kỳ.

Đây cũng là một cơ hội “hoàn mỹ” để cho các vị Hiền Tài niên trưởng, các vị Hiền Tài trẻ (tốt nghiệp tại Đại Học Hoa Kỳ), đồng Đạo cùng chung hoạt động, hoàn thành chương trình này.

IV. Chức Sắc Hữu hình trong Ban Thế Đạo Đạo Tâm Cao Đài:

Trong Tịch Đạo Thanh Hương, Ban Thế Đạo thuộc Chi Thế Hiệp Thiên Đài. *Trong Tịch Đạo Đạo Tâm, Ban Thế Đạo là “một tổ chức tối cần thiết, cái trụ cột, cái xương sống, xương sườn” của Đạo Cao Đài để tuyển chọn nhân tài, xây dựng các cơ cấu Đạo và phát triển Đạo. Đây là Ban Thế Đạo Đạo Tâm gồm phần ĐẠO và phần ĐỒI của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà Đức Chí Tôn lập nên. Phần ĐẠO chính là cơ quan Hiệp Thiên Đài gồm ba chi: Pháp, Đạo và Thế và phần ĐỒI chính là Cửu Trùng Đài (cơ quan Hành Chánh Đạo). Ban Thế Đạo trong Tịch Đạo Đạo Tâm (Ban Thế Đạo Đạo Tâm) thiên về phần Đạo để phổ truyền và phát triển nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn đến Thập Úc Niên.*

1- Chức sắc Hữu hình phẩm từ Địa Thánh đến Thiên Thánh (Bát Quái Đài)

a. Cửu Phẩm Thần Tiên (Bát Quái Đài)

Trong cửa Đạo Cao Đài, người tín đồ nào cũng nghe đến bốn chữ “Cửu Phẩm Thần Tiên”. Đó là chín (9) phẩm bậc trên cõi Thiên Đình, từ bậc Thần, qua bậc Thánh và đến bậc Tiên. Cửu Phẩm Thần Tiên ở nơi Bát Quái Đài, vâng lệnh Đức Chí Tôn cai quản và điều hành sự vận chuyển và tiến hóa trong khắp Càn Khôn Vũ Trụ. Trong Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn cũng đã tổ chức ở Cửu Trùng Đài chín (9) phẩm bậc tương tự, từ Tín Đồ đến phẩm bậc Giáo Tông, để đối phẩm với Cửu Phẩm Thần Tiên nơi Thiên Đình. Lý do dễ hiểu là tất cả quý vị Chức Sắc, cũng như các Thần, Thánh, Tiên, Phật đều do Đức Chí Tôn tạo thành từ cái Đại Linh Quang của Thầy. Đọc qua các Thánh Giáo của Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, chúng ta chỉ nghe đến danh từ Cửu Phẩm Thần Tiên, nhưng chúng ta không được chỉ dẫn hay được tiết lộ đến nhiệm vụ và trách nhiệm của quý vị Thần, Thánh, Tiên này ở Thiên Đình (Bạch Ngọc Kinh).

b. Hệ Thống Dionysius

Sưu tầm các tài liệu về các huyền thoại cổ tích Hy Lạp, Ai Cập, nói về các Thiên Thần và rất ngạc nhiên được biết là vào **tiền bán Thế Kỷ Thứ VI**, một nhà triết học và thần học có tên là **Dionysius the Areopagite** đã viết một quyển sách đưa ra giả thuyết về “các cấp bậc trên Thiên Đình” (the Celestial Hierarchy), cho biết là trên Thiên Đình các vị Thiên Thần cũng được chia ra làm 9 phẩm trật, trong 3 hệ thống cấp bậc, với nhiệm vụ thi hành các lệnh của Thượng Đế trong việc điều hành Càn Khôn Vũ Trụ rất là trùng hợp này với những bài Thánh Giáo của Đạo Cao Đài. Nhà **triết học Dionysius** đã giải thích rõ ràng nhiệm vụ của mỗi vị Thần, Thánh, Tiên (gọi chung là “Angels” hay Thiên Thần), cũng như đặt tên riêng cho từng phẩm trật một.

Theo quan niệm và sự phân tách của Dionysius thì Thượng Đế có nhiều Thiên Thần phụ giúp để điều hành vũ trụ, được gọi là Triều Đình của Thượng Đế. Các Thiên Thần này nằm trong 9 phẩm vị, được chia ra thành 3 cấp bậc (theo thứ tự gần Thượng Đế nhất) hay Tam Thừa Cửu Phẩm.

2. Cấp Bậc của Hệ Thống Dionysius, Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài

a. Hệ Thống Dionysius:

Cấp 1 gồm 3 phẩm vị có tên là : **Seraphim, Throne và Cherubim.**

Cấp 2 gồm 3 phẩm vị có tên là : **Dominion, Power và Virtue.**

Cấp 3 gồm 3 phẩm vị có tên là : **Principality, Angel và Archangel.**

b. Hệ Thống Bát Quái Đài:

Đạo Cao Đài, Bát Quái Đài, có Cửu Phẩm Thần Tiên, tức là 9 phẩm, và cũng được chia ra thành 3 cấp bậc, gọi là Thần, Thánh, Tiên, như sau :

Cấp 1 gọi là phẩm Tiên, có 3 phẩm : Thiên Tiên (Phật Vị), Nhơn Tiên và Địa Tiên.

Cấp 2 gọi là phẩm Thánh, có 3 phẩm : Thiên Thánh, Nhơn Thánh và Địa Thánh.

Cấp 3 gọi là phẩm Thần, có 3 phẩm : Thiên Thần, Nhơn Thần và Địa Thần.

c. Hệ Thống Cửu Trùng Đài:

Đối chiếu với các phẩm trật của Cửu Trùng Đài, chúng ta thấy :

Cấp 1 gồm có: quý Chức Sắc Thiên Phong: Giáo Tông, Chương Pháp và Đầu Sư.

Cấp 2 gồm có: quý Chức Sắc Thiên Phong: Chánh Phối Sư, Phối Sư, Giáo Sư và Giáo Hữu.

Cấp 3 gồm có : Lễ Sanh, Chức Việc (Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự), và Tín Đồ.

Cửu Trùng Đài có chín (9) tầng cấp bậc, ứng với Cửu Phẩm Thần Tiên. Cửu Phẩm Thần Tiên là chín (9) phẩm vị từ Thần đến Thánh rồi đến Tiên, như đã ghi trong bên trên:

Phẩm Thần: Địa Thần - Nhơn Thần - Thiên Thần

Phẩm Thánh: Địa Thánh - Nhơn Thánh - Thiên Thánh

Phẩm Tiên: Địa Tiên - Nhơn Tiên - Thiên Tiên (Phật Vị)

Lễ Sanh ngang hàng với phẩm vị Thiên Thần trong Bát Quái Đài. Trên Lễ Sanh là cấp bậc Giáo Hữu thì được đối phẩm Địa Thánh, là Chức Sắc Hữu hình Cửu Trùng Đài (*cấp bậc thấp nhất trong hàng chức sắc hữu hình từ Giáo Hữu đến Chánh Phối Sư trong Cửu Trùng Đài*).

d. Chức Sắc Trong Hiệp Thiên Đài

Năm 1935, Đức Lý Giáo Tông dạy: “chức sắc Hiệp Thiên Đài để Hiệp Thiên Đài định vị”. Do đó, Đức Hộ Pháp cầu hỏi Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn. Đêm 16.2.Ất Hợi (20.3.1935), Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giảng cơ góp ý cùng Đức Hộ Pháp, lập ra bảy (7) phẩm Chức sắc dưới Thập Nhị Thời Quân, để giúp cho chư vị Thời Quân hành quyền Tư Pháp. Bảy (7) phẩm đó là:

1- Tiếp Dẫn Đạo Nhơn

2- Chương Ấn

3- Cải Trạng

4- Giám Đạo

5- Thừa Sứ

6- Truyền Trạng

7- Sĩ Tải (chưa là chức sắc)

Chức phẩm từ Truyền Trạng đến Tiếp Dẫn Đạo Nhơn là chức sắc hữu hình Hiệp Thiên Đài.

e. Chức Sắc trong Hội Thánh Phước Thiện

Theo Đạo Nghị Định số 48/PT lập ngày 19 tháng 10 năm Mậu Dần (tức 10-12-1938), Cơ quan Phước Thiện được thành lập để lo về việc xã hội, cứu khổ, là một trong 4 cơ quan của Đạo Cao Đài, trực thuộc Hiệp Thiên Đài. Hội Thánh Phước Thiện gồm 12 phẩm từ dưới lên như sau:

1- Minh Đức	2- Tân Dân	3- Thính Thiện	4- Hành Thiện
5- Giáo Thiện	6- Chí Thiện	7- Đạo Nhơn	8- Chơn Nhơn
9- Hiền Nhơn	10- Thánh Nhơn	11- Tiên Tử	12- Phật tử.

Các phẩm cấp này (gọi là Thập Nhị Đẳng Cấp) được chia làm 2 bậc:

- Bậc từ Minh Đức tới Chơn Nhơn thì ở trong Cơ quan Phước Thiện, lo về phước thiện, cứu khổ
- Bậc từ Hiền Nhơn trở lên thì qua Hiệp Thiên Đài để bảo tồn chơn pháp.
- Bậc từ Chí Thiện tới Thánh Nhơn là chức sắc hữu hình Phước Thiện

3. Chức Sắc Hữu hình trong Ban Thế Đạo Đạo Tâm

a. Tổ Chức Bát Quái Đài (phần Vô Vi):

Bát Quái Đài là các Phẩm Thần, Thánh và Tiên từ Địa Thần đến Thiên Tiên (tóm tắt bên trên)

b. Tổ Chức Hiệp Thiên Đài:

Như ghi bên trên, Hiệp Thiên Đài gồm có 3 chi: Pháp, Đạo và Thế và Hội Đồng Bảo Quân (và Bộ Nhạc Lễ, xin đọc các tài liệu tham khảo):

- **Chi Pháp:** chức sắc hữu hình Hiệp Thiên Đài từ Truyền Trạng đến Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
- **Chi Đạo:** chức sắc hữu hình Phước Thiện từ Chí Thiện đến Thánh Nhơn
- **Chi Thế:** chức sắc hữu hình Hiền Tài đến Phu Tử (là BTĐ trong Tịch Đạo Thanh Hương).
- **Cơ Quan Đặc Biệt:** Hội Đồng Bảo Quân gồm Thập Nhị Bảo Quân, Hộ Đoàn Pháp Quân, Hữu Phan Quân và Tả Phan Quân.

Các vị Bảo Quân trong Thập Nhị Bảo Quân làm phụ tá cho các vị Thời Quân trong Thập Nhị Thời Quân, Hiệp Thiên Đài.

Hội Đồng Bảo Quân gồm 12 chức phẩm và được Hội Thánh ban hành đạo lệnh đối phẩm với Phối Sư bên Cửu Trùng Đài:

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| - Bảo Sanh Quân | - Bảo Cô Quân | - Bảo Văn Pháp Quân | - Bảo Học Quân |
| - Bảo Y Quân | - Bảo Huyền Linh Quân | - Bảo Thiên Văn Quân | - Bảo Địa Lý Quân |
| - Bảo Sĩ Quân | - Bảo Nông Quân | - Bảo Công Quân | - Bảo Thương Quân |

c. Tổ Chức Cửu Trùng Đài:

Các vị chức sắc hữu hình gồm: **Chánh Phối Sư, Phối Sư, Giáo Sư và Giáo Hữu.**

4. Bản đối phẩm các chức sắc “hữu hình” trong Ban Thế Đạo Đạo Tâm.

Đối phẩm của các chức sắc “hữu hình” trong Ban Thế Đạo Đạo Tâm: Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và các Cơ Quan Đặc Biệt được tóm tắt trong Bảng Tóm Lược sau đây:

Bát Quái Đài	Cửu Trùng Đài	Hiệp Thiên Đài			
Đối Phẩm	Cửu Trùng Đài	Chi Pháp	Chi Đạo	Chi Thế	Cơ Quan Đặc Biệt
Thiên Thánh	Chánh Phối Sư Phối Sư	Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Chưởng Ấn	Thánh Nhơn Hiền Nhơn	Phu Tử	Thập Nhị Bảo Quân
Nhơn Thánh	Giáo Sư	Cải Trạng Giám Đạo	Chơn Nhơn Đạo Nhơn	Đại Phu	Hộ Đoàn Pháp Quân, Hữu & Tả Phan Quân
Địa Thánh	Giáo Hữu	Thừa Sứ Truyền Trạng	Chí Thiện	Quốc Sĩ	Tổng Giám
Thiên Thần	Lễ Sanh	Sĩ Tài	Giáo Thiện	Hiền Tài*	Phó Tổng Giám

Ghi chú: *Hiền Tài đối phẩm trên Lễ Sanh và dưới Giáo Hữu.

Trong Tịch Đạo Thanh Hương, Hội Thánh Phước Thiện là do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài biến thể và trực thuộc Chi Đạo, cũng như Bộ Pháp Chánh do Chi Pháp của Hiệp Thiên Đài biến thể và Ban Thế Đạo do Chi Thế Hiệp Thiên Đài tạo nên hình tượng.

Các phẩm tước chức sắc hữu hình chỉ là những nghi thức đối phẩm với các Đấng Thiêng Liêng trong thế giới vô hình, nó đòi hỏi người thọ nhận phải làm tròn thiên chức của mình, khi chết linh hồn mới xứng đáng được gọi là Thần, Thánh, Tiên, Phật. Vì vậy phẩm tước hữu hình chỉ là giả tạm và trạng thái sống thực của Chơn Thần có tinh tấn hay không mới là yếu tố quyết định giá trị của hai tiếng đối phẩm. Trong tổ chức Ban Thế Đạo (Đạo Tâm) chức sắc hữu hình trong Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện, và các cơ quan khác là các phẩm Thần, Thánh và Tiên từ Địa Thần đến Thiên Tiên trong trong Cửu Phẩm Thần Tiên, Bát Quái Đài.

V. Nhân Tài và Chức Sắc Nhập Cuộc Hoạt Động Với Ban Thế Đạo

Ban Thế Đạo được thành lập bởi Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông. Hai Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại Thế hay Quyền Chí Linh. Như vậy thể theo Thiên ý thì Ban Thế Đạo được gián tiếp thành lập bởi Đức Chí Tôn.

Sự thành lập Ban Thế Đạo, thuộc chi Thế Hiệp Thiên Đài, không chỉ nhằm mục đích tuyển chọn nhân tài vào Đạo mà là sự “huyền diệu, vô hình” ở cái “thánh ý, thiêng liêng, huyền bí, trong tinh thần chuyển Đồi giúp Đạo” và phát huy nền Đại Đạo ở khắp hoàn cầu và trong mọi hoàn cảnh trong cơ chuyển thể đầy thử thách.

Ngày 5 tháng 7 năm 1978, Ngài Bảo Đạo, Q. Chưởng Quân Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh, ban Thánh Lệnh thông báo là Đạo Cao Đài đi vào Tịch Đạo Đạo Tâm. Trong Tịch Đạo Đạo Tâm, Ban Thế Đạo là Đạo Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm tổ chức Lương Đài: Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, đã được Đức Chí Tôn và Đức Điều Trí Kim Mẫu ngầm chỉ dạy.

Hữu hình và Vô Vi cho chúng ta thấy rõ vai trò rất là quan trọng của **Ban Thế Đạo Hải Ngoại** trong Tịch Đạo Đạo Tâm. Các vị Hiền Tài, ở khắp nơi trên thế giới, sẽ phải làm gì để phát triển Đạo

của Đức Chí Tôn?. Tại sao không nhập cuộc với **Ban Thế Đạo Hải Ngoại** và đem nhân tài vào phát triển Đạo với nhiều trách nhiệm cao quý hơn?. Trong vài năm nữa, đa số các vị Hiền Tài niên trưởng (Khóa 1 đến 5) sẽ phải ra đi, thì thế hệ sau này còn lại ai? **Ban Thế Đạo Hải Ngoại** sẽ đi về đâu?

Thánh Giáo Đức Chí Tôn đã tiên đoán từ lúc lập Đạo: Cao Đài không chỉ mở ra tại nước Việt Nam nhỏ bé mà sau này sẽ truyền bá giáo lý Cao Đài ra khắp năm châu để cứu rỗi nhân loại và tạo sự hòa đồng bác ái cho cả nhơn loại.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại theo Luật Thương Yêu của Đức Chí Tôn, với rộng tầm tay đến với tất cả các vị chức sắc Ban Thế Đạo, ở khắp mọi nơi trên thế giới, trong 5 Khóa niên trưởng và các khóa sau, thành tâm kêu gọi và kính mời các vị chức sắc “**Nhập Cuộc**” giúp đỡ cùng phát triển Đạo. Các vị Hiền Tài niên trưởng này, hiểu nhiều về Đạo, nay có lẽ thời cơ đến, “**Nhập Cuộc**” với Ban Thế Đạo Hải Ngoại để chúng ta cùng nhau phục vụ phát huy nền Đại Đạo trong các vai trò mà các vị có thể hoạt động phù hợp với khả năng, trên khắp hoàn cầu..

Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng xin chân thành kính mời các vị Hiền Tài, các nhà trí thức, đồng Đạo hiểu nhiều về Đạo còn đang lưỡng lự, đặc biệt nhất là các “nhân tài” thế hệ trẻ, tốt nghiệp từ các đại học ở Hoa Kỳ, Âu Châu và các quốc gia khác, thông thạo ngoại ngữ như Anh ngữ, Pháp ngữ nếu có thiện ý giúp Đạo và hoàn cảnh cho phép, thời cơ đến nhân cơ hội “**Nhập Cuộc**” hoạt động với các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại để cùng nhau đồng hành phát huy nền Đại Đạo trên toàn cầu đến Thất Úc Niên.

Các vị Hiền Tài, trí thức tùy khả năng có thể hoạt động trong cơ quan khác nhau của Ban Thế Đạo Hải Ngoại như: Khảo Cứu Vụ (Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, Viện Phát Triển, Viện Đạo Sử, etc.), Cơ Quan Phước Thiện, Cơ Quan Truyền Giáo, Viện Đại Học, trong tương lai Hàn Lâm Viện, chuyển dịch tài liệu sang ngoại ngữ, v.v.v.. Trong sự tiếp tục phát triển các tập san Đại Đạo, xin chân thành thỉnh mời các vị học giả, Hiền Tài, và đặc biệt nhất là các “nhân tài trẻ”, thông thạo Anh ngữ, “**Nhập Cuộc**” hợp tác với Ban Thế Đạo Hải Ngoại, để cùng nhau biên các bài viết cho các tập san, các sách báo, Cao Đài Tự Điển (Anh ngữ), v.v.v... cho ngày càng phong phú hơn.

*Đức Chí Tôn: **Thầy dạy các con: nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình, chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa thì biết chừng nào dựng hội hiệp cùng Thầy? Nên Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giới, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy dựng; mà... hại thay!... mắt Thầy chưa dựng hữu hạnh hoan lạc, thấy dựng kẻ ấy.***

*Đức Chí Tôn đã dạy: **“Khai thiên địa vốn Thầy, sanh Tiên, Phật cũng Thầy, Thầy đã nói một chơn thân mà biến ra càn khôn thế giới và cả nhơn loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. “Các con là chư Phật, chư Phật là các con. “Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần Thánh Tiên Phật”.***

Các phẩm tước chức sắc hữu hình chỉ là những nghi thức đối phẩm với các Đấng Thiêng Liêng trong thế giới vô hình, nó đòi hỏi người thọ nhận phải làm tròn thiên chức của mình, khi chết linh hồn mới xứng đáng được gọi là Thần, Thánh, Tiên, Phật

Thánh giáo của Đức Chí Tôn khuyên con cái Đức Ngài gắng công phổ độ chúng sanh cho tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó”, chúng ta suy ngẫm những lời dạy này: “... Các con đã chịu một trách nhiệm nơi mình, nếu Thầy chẳng để cho các con học tập, mà lập nên địa vị mình trước mặt chúng sanh cho xứng đáng, thì Đạo cũng chưa ra vẻ Đạo. Vì vậy mà Thầy chịu ép lòng để cho các con hằng nhớ rằng: Chẳng giờ phút nào Thầy xa các con hết. Nghe à!

Chúng ta tiếp tục cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Điều Trì Kim Mẫu, Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân và hướng dẫn tất cả các chức sắc trong Ban Thế Đạo, các nhân tài “**Nhập Cuộc**” làm tròn nhiệm vụ mà các Đấng Thiêng Liêng đã giao phó. Như Đức Chí Tôn nói “**hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa**”. Quả là vậy, Đức Chí Tôn đã hạ mình, lập Ban Thế Đạo để cho con cái Thầy lo lập công, bồi Đức, tu thân theo con đường Thiên Nhân Hiệp Nhất, Thế Đạo đến Thiên Đạo để “**trở về**” cùng Thầy.

VI. Tài Liệu Tham Khảo:

1. “Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, (2017).
- 2- “Đại Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Nhân Loại Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuộc” (Version 1), QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2017) và “Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Thế Giới Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuộc” (Version 2), QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2019).
- 3- “Vai Trò Ban Thế Đạo Trong Tịch Đạo Đạo Tâm”, QS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình (2019).
- 4.- “Suy Luận về Tinh Thần “Bát Đạo Nghị Định” qua Chơn Pháp Đạo Tâm – Con Đường Qui Tâm Của Tín Đồ Cao Đài”, Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình, (viết gần xong).
5. “Cấp Bậc Hệ Thống Dionysius, Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng và các Cơ Quan Đặc Biệt”, QS TS Nguyễn Thanh Bình, (sắp phát hành).

Midland, Michigan ngày 31 tháng 1 năm 2019

Quốc Sĩ Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

TRONG SỐ NÀY

- 1*- Rằm Thượng Ngươn (Nguyên Thủy) Trang 01
- 2*- “Ban Thế Đạo nhập cuộc”
(QS TS Nguyễn Thanh Bình) Trang 04
- 3*- Phân ưu Hiền Tỷ Lễ Sanh Hàm Phong Hương Đê,
Đạo hiệu Diệu Minh, thế danh Trương Hoa Đê, quy vị
ngày 12-2-2019 tại Phú Tâm, An Giang, VN Trang 23

PHÂN ƯU



Ban Thế Đạo Hải Ngoại chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Lễ Sanh Hàm Phong

HƯƠNG ĐÊ

Đạo hiệu Diệu Minh, Thế Danh Trương Hoa Đê

là Hiền Nội của Hiền Tài Nguyễn Văn Mới, cựu Túc Ký viên Tòa Thánh Tây Ninh

Đã qui vị vào lúc 19 Giờ 25 ngày mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 12-2-2019) tại Ấp Trung Hòa, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang - Việt Nam.

Hưởng thọ 88 tuổi.

Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi lễ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình Hiền Huynh Nguyễn Dũng (Tùng Chơn) và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho hương linh Cố Lễ Sanh Hàm Phong Hương Đê sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính Phân Ưu

San Jose, ngày 14-2-2019

***- Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo**